

de Column

Carnaval

Journalisten en carnaval, dat is geen geslaagd huwelijk. Voor ons betekent carnaval: altijd werken. Ik heb het daar jarenlang heel moeilijk mee gehad. Als mijn vrienden de vogels uit de lucht bliezen en van kroeg naar



kroeg marcheerden, liep ik in polonaise in Zwingelspaan achter Prins Carnaval aan. Hij voorop in de leutstoet, ik ver achteraan. Balend met een Spa rood en een pen in mijn hand. Voor iemand die vanaf zijn vijftiende in een carnavalsband speelt, zijn er leukere bezigheden.

Mijn allereerste carnaval bij de krant was in 1975. Ik was de jongste van de stadsredactie en dat betekende: weekenddienst. Ik zie me nog zitten, zondagavond op de redactie in hartje binnenstad Breda. Mijn carnavalsband zou die avond een beeld onthullen op het Kasteelplein. Ongemerkt ga je letten op wat er buiten gebeurt. En ja hoor, om even na tienen hoor ik de maten naderen. Een lange dag geweest, hoor ik aan de kwaliteit van de muziek. Wat nog even benadrukt wordt door mijn collega Eugène Loomans, die fijntjes opmerkt: 'Ja, zo kan ik het ook!' Zonder een woord te zeggen, maak ik mijn dienst af. Rond één uur tref ik mijn vrienden eindelijk in de stamkroeg: 'Je hebt wat gemist, joh!'

Zo ging dat dus altijd. Datzelfde jaar, woensdagochtend na carnaval, loop ik door de stad naar mijn werk. Hoor ik ineens klompen, kijk op en zie mijn beste vriend nog in kiel van de Grote Markt af komen. 'Waarkom jij nou vandaan', vraag ik hem. 'Ik heb gisteravond een heel leuk meisje ontmoet, die vroeg naar jou. Maar ja, jij was er niet.'

De club bestaat volgend jaar vijftig jaar. Maken we een groot feest van. En dan ben ik er wel bij. Want sinds een jaar of tien heeft mijn hoofdredacteur mij teruggetrokken uit het nieuwsfront. Te laat. Iedereen is zijn wilde haren kwijt en beperkt het feest tot de zondagmiddag.

Ron Gregoor

Colofon

deOndernemer is een uitgave van BN DeStem

deOndernemer verschijnt in een oplage van 170.000 exemplaren

BLADMANAGER:
Johan van den Kieboom

REDACTIEMANAGER:
Ron Gregoor

ADRESGEGEVEN:
Postbus 3229,
4800 MB Breda
T: 076 - 5 312 255
E: deondernemer@bndestem.nl

VORMGEVING:
Angela van Eck
John van der Most
Nicole Hoepelman

ACCOUNTMANAGER:
Jos van Dongen
tel: 06-53861019
j.v.dongen@bndestem.nl

WEBSITE:
www.deondernemer-bndestem.nl

Nieuwe Stap, eerste hulp na scheiding

Daar zit je dan: in een leeg getrokken huis met in de koelkast voor de komende dagen een paar AH-stoommaaltijden. Je hebt je voorgenomen om dit weekend - als de kinderen komen - zelf achter het fornuis te gaan staan. De hectiek van de scheiding heeft plaatsgemaakt voor een vreemd, hol gevoel. Zoveel praktische dingen waar je tegenaan loopt. Nooit zo bij stil gestaan. Nieuwe Stap, reikt jou de hand op het internetplatform www.nieuwestap.nl

Tekst: Dorien van Dijk

BREDA - 'Eerste hulp na scheiding' klinkt misschien alsof je ineens zelf nergens meer toe in staat bent, maar wie tot de bijna tweehonderduizend Nederlanders per jaar behoort van wie de relatie stuk gaat, weet voor welke praktische problemen je kunt komen te staan. De auto is weg bezuinigd of je constateert vlak voordat je je naar je werk wilt haasten, dat je overhemden niet gestreken zijn. En binnenkort is het voorjaarsvakantie. De kinderen komen een paar dagen lang en je wilt wat leuks gaan doen.

Maar wat? Je vermoedt dat de oudste het moeilijk heeft met de nieuwe situatie, maar je vindt het lastig om het gesprek aan te gaan. Hoe pak je zo iets aan?

Annelies Hulsker en Elske Damen, de initiatiefnemers van www.nieuwestap.nl hebben beide een mediation-praktijk en zagen regelmatig klanten worstelen met deze veel voorkomende problemen. "Maar als mediator zit je werk erop na het afhandelen van alle formaliteiten. Het enige wat je kunt doen, is het stel de hand schudden en hen sterke wensen bij het opnieuw opbouwen van hun leven."

Nieuwe balans

Een nieuw leven beginnen is meer dan de jacht openen op een nieuwe partner. Veel mensen komen zichzelf tegen gedurende het scheidingsproces en hebben er vooral behoefte aan om eerst hun eigen leven weer op de rails te zetten. Een nieuwe balans zoeken tussen werk en zorg voor de kinderen, je huis weer jouw thuis maken en die dingetjes die je partner altijd verzorgde, nu zelf onder de knie krijgen. Hoe sluit je die nieuwe pc aan? En hoe regel je nu de bankzaken en verzekeringen?

Natuurlijk kun je op al deze vragen een antwoord vinden, wanneer je een avondje op het internet surft. Maar wat zou het handig zijn als al deze aanbieders van diensten bij elkaar verzameld zouden zijn op één handige website, zo dachten Annelies en Elske. Een nieuw businessidee was geboren. Het afgelopen half jaar investeerden de dames in het vinden van partners die hun diensten op hun site wilden aanbieden. In totaal waren ze circa een jaar druk met het ontwikkelen van het concept en het vormgeven van de website die er overzichtelijk en aantrekkelijk uit moet komen te zien. Eén van de publiekstrekkers op de site is acteur Barry Atsma, die na een langdurige relatie, enige tijd geleden ook weer single werd. In een interview vertelt hij hoe hij zijn 'Nieuwe Stap' beleefde.

Serious, fun, community

De website is onderverdeeld in drie hoofdpijlers: de serieuze zaken, fun en een community waar je andere ervaringsdeskundigen tegen het lijf kunt lopen om bepaalde thema's mee te delen of adviezen bij in te winnen. "We zijn zeker geen datingsite", benadrukt Annelies nog maar even. "Voor



Barry Atsma tussen Annelies en Elske in.